

Het Kattengeballetje

Adoptiepoes Amber



Ook goedemiddag, ik ben Amber en ik ga u vertellen hoe ik en mijn vriendjes bij de stichting zijn terechtgekomen. Ik ben een van de ruim twintig katten die onlangs zijn opgehaald door medewerkers van de stichting.

Over onze achtergrond valt weinig te vertellen. In het verleden waren de meesten van ons verschoppelingen. Gelukkig werden we liefdevol opgenomen door een aardige mevrouw, die haar halve leven gewijd heeft aan de zwervkatten in haar omgeving.

Echter, het werd haar de laatste jaren te veel en zij kon vanwege haar hoge leeftijd, een slechte gezondheid en een chronisch tekort aan geld, niet langer goed voor ons zorgen.

Het huis waarin wij woonden, vervuilde, de buren gingen klagen en omdat er geen geld meer was voor de dierenarts, konden er geen katten meer worden gesteriliseerd en gecastreerd.

Wat het gevolg daarvan was, hoef ik u niet te vertellen.

Sommigen van ons vonden het enig, al dat jonge grut over de vloer, maar mij werd het wel eens te veel. Tenslotte ben ik al hoogbejaard.

Om een lang verhaal kort te maken, vanwege alle klachten in de omgeving moesten wij allen voorgoed het huis uit. Het asiel in onze omgeving zat zo vol dat er geen kat meer bij kon. Bovendien is een aantal van ons niet plaatsbaar. Ik ook niet, dit vanwege mijn hoge leeftijd en sommigen van mijn vriendjes zijn onzindelijk.

Maar gelukkig boden medewerkers van de stichting ons een plekje aan, anders had het er slecht voor ons uitgezien. Nu blijven mijn vriendjes Bennie, Dikkie-dik, Tommie, Proppie en ik voorgoed hier.

Het zou fijn zijn als er mensen zo nu en dan een steentje (eurootje mag ook) voor ons zouden willen bijdragen. In ruil voor knuffels en kopjes. Deal?

Wie, o wie adopteert een van deze poeszen voor 15,00 euro per maand? Voor info kunt u bellen naar de stichting.

Stichting Help de Zwerfkat



Thamerweg 61
1422 XL UITHOORN
0297-566285

RABOBANK : 36.35.67.593
GIRO : 72.33.223
KVK Amsterdam : 41205327

Stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl

MEDEDELING

Ondanks het feit dat de laatste Open Dag net als alle eerdere open dagen een groot succes was, hebben we toch besloten om in 2004 geen Open Dag te organiseren. De reden hiervan is dat we volgende open dagen in plaats van in het najaar, in het voorjaar willen houden.

Het voorbereiden van een Open Dag is een grote en tijdrovende klus. Die voorbereidingen moeten allemaal in het drukke zomerseizoen gedaan worden. Een tweede reden is dat er in het voorjaar minder andere activiteiten in de omgeving van Uithoorn zijn, waardoor er toch wat meer bezoekers kunnen komen.



Omdat een Open Dag in het voorjaar van 2004 erg kort op de Open Dag van 2003 zou zijn, slaan we één keer over.

Omdat veel van onze katten financieel geadopteerd zijn, lijkt het ons leuk om eenmaal in de drie maanden iedereen die een van onze katten financieel heeft geadopteerd, de gelegenheid te bieden om

de kat te komen opzoeken, zonder dat hiervoor een afspraak gemaakt hoeft te worden. Tevens kunnen mensen van wie de adoptiekat is overleden, als zij dat willen op zo'n dag een nieuwe adoptiekat komen uitkiezen. De mensen die er serieus over denken om een van onze katten te adopteren, zijn op zo'n dag ook van harte welkom. Er zal een aantal vrijwilligers aanwezig zijn, die u graag te woord staan.

De dagen waarop dit kan, zijn:

Zaterdag 14 februari	van
14.00 tot 16.00 uur	
Zaterdag 8 mei	van
14.00 tot 16.00 uur	
Zaterdag 14 augustus	van
14.00 tot 16.00 uur	
Zaterdag 13 november	van
14.00 tot 16.00 uur.	



December 2003





Een vrijwilliger vertelt

Mijn naam is Noor, ik ben 41 jaar en sinds oktober 2002 vrijwilliger bij de stichting.

Els vroeg mij of ik een stukje wilde schrijven. Hoewel ik hier geen ster in ben, zal ik toch een poging wagen om te vertellen hoe ik vorig jaar gestart ben als vrijwilliger.



Het begon allemaal zo: vorig jaar ben ik een aantal maanden, wat werken betreft, (jarenlang gewerkt in verpleegtehuizen) er even tussenuit geweest, een soort sabbatical. Tijdens deze maanden had ik alle kans en tijd om dingen te doen die ik leuk vond. Aangezien ik zelf ook gek ben op dieren, wij (mijn vriend en ik) hebben een kat die de naam Tijger draagt, ben ik onder andere

begonnen met een cursus "Basisopleiding voor dierenartsassistenten".

Binnen deze cursus waren er bijna geen praktijklessen. Voor mij was dat een reden om hier zelf actie op te ondernemen. Veel gekeken op kinderboerderijen en dierenasiels, informatie ingewonnen bij de dierenambulance en meegelopen bij een dierenartsenpraktijk.

Al met al heb ik leuke ervaringen opgedaan. Helaas werd ik door de opleiding (schriftelijke cursus) aan het lijntje gehouden; dat was jammer want ik wilde wel verder.

Om een lang verhaal kort te maken, ik ben met de opleiding gestopt.

Iemand van de dierenambulance wees mij op het bestaan van de stichting

"Help de Zwerfkat". Ik had er nog nooit van gehoord, maar het leek mij zeer geschikt om op nader onderzoek te gaan. Ik had met mezelf afgesproken: eerst kijken hoe het eruitziet, wat kan ik verwachten en zo meer.

Waarom deze opstelling van mij? Omdat je vele berichten leest, hoort en ziet, dat hoe goed ook bedoeld van de mensen, dieren toch nog in zeer erbarmelijke omstandigheden verkeren.

Na even zoeken en navraag doen bij de postbode kwam ik op de Thamerweg terecht. Els deed open en was direct zeer spontaan en enthousiast.

Ik kreeg uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van de stichting en ik vond het allemaal zeer indrukwekkend hoe het zo begonnen is.

Tevens liet Els mij de vertrekken, c.q. behuizing van de katten zien. Ik wist niet wat





ik zag! Zoveel ruimte, schoon, stapelbedden, overal mandjes en gezellige hoekjes en natuurlijk ook eten en drinken. Tevens een gezellige en veilige tuin, waar de katten niet uit kunnen. En wat nog mooier was, al die mooie gekleurde katten, en zo lief. Ik keek werkelijk mijn ogen uit.

De ene kat liet zich makkelijk aaien, terwijl een volgende van zich afblies, zo van: kom niet in mijn buurt, "ik hou van privacy".

Ook viel mij op dat Els alle katten voorzien had van een naam.

Geweldig! Nu nog zien te onthouden, dacht ik nog. Ik werd al meer enthousiast en kon mij goed verplaatsen in de zinvolle, maar moeilijke situatie waarin Els zich bevond. Want je begint niet zomaar iets. Hier is goed over nagedacht om de anders zo kansarme zwerfkat een zo prettig mogelijk verblijf te waarborgen, zij het op kleine schaal. Want wees nu eerlijk, wat zijn nu 65 katten op de zovelen die rondwarrelen op plekken waar ze niet horen, schuw zijn, verwilderd en zich maar voortplanten. Dat is pas triest!

Zoveel tijd, energie, liefde en respect voor de katten als binnen deze stichting is gestoken, is ongelooflijk! Petje af!

Ik kon direct beginnen en zo gezegd, zo gedaan. Eerst twee keer per week kwam ik

schoonmaken, de buitenplaats aanvegen, veel aaien, praten (ook met de andere vrijwilligers), de katten knuffelen en zo meer. Sinds december ben ik weer in de gezondheidszorg aan het werk en daarom ben ik nu nog één keer per week bij de stichting.

Ook leerde ik vele vrijwilligers kennen, die allen zeer bekwaam zijn en betrokken bij de verzorging van de katten. Een gezellige ploeg!

Al met al ben ik blij dat ik deze stap gezet heb. Ik leer er veel. Aangezien ik niet echt een type ben om verplichtingen aan te gaan, sta ik van mezelf te kijken.

Daarom raad ik een ieder aan die dit leest: hou je van dieren, met name katten, heb je zin, tijd en de gelegenheid, dan is dit de absolute uitdaging voor jou om de "zwerfkat" een warm hart toe te dragen. Je krijgt er veel liefde voor terug van de katten en ook veel gezelligheid van de medevrijwilligers!

Dus, schroom niet en laat je informeren. Wie weet, word jij net als ik destijds, de vrijwilliger die met open armen wordt ontvangen.

Lieve groet van Noor



December 2003



Stichting Help de Zwerfkat



Thamerweg 61
1422 XL UITHOORN
0297-566285

RABOBANK : 36.35.67.593
GIRO : 72.33.223
KVK Amsterdam : 41205327

Stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl

Heeft u ons al gesteund, dan kunt u de bijgevoegde acceptgiro als niet ontvangen beschouwen.

NIEUW OP DE REDACTIE

Tot 6 september jl., onze Open Dag, had ik nog steeds geen “schrijvende” kat gevonden die, als opvolger van Tromp, de kattenvisie op het leven in huis en tuin van onze stichting kon verwoorden.

Op de dag zelf echter zag ik duidelijk welke kat ik daarvoor moest benaderen.



Ik fluisterde mijn verzoek in zijn oor en hij was meteen bereid mee te werken en zijn best te doen. Ik ben dan ook heel blij onze Pieper als nieuwe redacteur aan u te kunnen voorstellen.

PIEPER

Pieper is geboren medio 1995. De eerste drie jaren brengt hij door als zwerfkat in Hilversum. In 1998 wordt hij bij de stichting gebracht. Hij is een cyprese kater zonder wit en heeft altijd een flink postuur gehad. Opvallend aan hem was dat hij, zo jong nog, geen gebit heeft.

Bij zijn aankomst is hij al een fikse kater, maar na een jaar is zijn omvang zo groot dat hij iedere keer klem komt te zitten als hij door een kattenluikje wil gaan.

De oplossing wordt gevonden bij Annemieke. Zij woonde toen nog met enkele katten op een flat en zij neemt Pieper erbij, met de bedoeling hem te laten afslanken totdat hij weer een normale omvang heeft. Dat lukt inderdaad, maar Pieper heeft het zo naar zijn zin dat hij daar blijft. Als Annemieke eind 2000 naar de Thamerweg verhuist, komt Pieper vanzelf terug bij de stichting en blijft daar voorgoed.

Pieper staat nu naast mij te popelen



December 2003



Stichting Help de Zwerfkat



Thamerweg 61
1422 XL UITHOORN
0297-566285

RABOBANK : 36.35.67.593
GIRO : 72.33.223
KVK Amsterdam : 41205327

Stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl

om aan zijn journalistieke werk te beginnen, dus ik laat hem verder aan het woord.

MIJN BIJZONDERE OPEN DAG

Wat een eer dat ik voortaan mag vertellen hoe wij het hier hebben en ik begin natuurlijk met een verslag van deze voor mij bijzondere Open Dag.

Ik heb al meer van zulke dagen meegemaakt, maar met deze nieuwe functie let ik toch



extra goed op. Wat is mij opgevallen? Er zijn mensen die op de Open Dag speciaal komen om hun kat, dat wil zeggen de kat die zij financieel hebben geadopteerd, persoonlijk te bezoeken. En dan.....is hun Ducky of Joepie nergens te vinden. Ik weet wel hoe dat komt. Vooral op de Open Dag zijn er nogal wat van ons die niets van al die mensen moeten hebben. Els weet dat ook en daarom heeft ze in een deel van de tuin rood-witte linten gespannen zodat de mensen niet te dicht bij de bange katten kunnen komen. Maar de allerbangsten vinden dat niet afdoende. Ze gaan ver weg onder een bed of een omgekeerde mand zitten en bezien zo het mensdom. De mensen zien echter niets en dat vind ik toch zo sneu voor hen. Aan de andere kant begrijp ik die katten ook wel: ze zien vanuit hun positie meer mensenvoeten en mensenbenen langskomen dan anders in een heel jaar. Zelf heb ik juist genoten van

alle menselijke belangstelling. Zo was er een aardige meneer met wie ik een hele tijd in gesprek ben geweest. Hij ging speciaal voor mij op z'n hurken zitten en zo konden we gezellig koppie-aan-koppie met elkaar van gedachten wisselen. En weten jullie wat ik zo leuk vond? Na een paar weken kwam die meneer opnieuw bij ons in de tuin. Hij had namelijk de hoofdprijs van onze loterij gewonnen, een grote, loodzware kat. Geen echte natuurlijk, ik weet ook niet van wat voor materiaal hij is gemaakt, maar je kunt hem in geen geval per post verzenden, dus de winnaar kwam hem ophalen. Konden we weer even met elkaar praten. Els en de vrijwilligers waren ook heel tevreden over de Open Dag. Er is veel bezoek geweest, de kraampjes zijn goed bezocht met een goed verkoopresultaat en bovendien: voor vier van ons die plaatsbaar waren, zijn eigenaren gevonden, er zijn tien nieuwe donateurs ingeschreven en drie katten hebben adoptieouders gekregen. Nog iets waarmee Els erg blij was: het pad van de weg omlaag naar de tuin was keurig in orde gemaakt. Dat was heel erg nodig na de ophogingwerkzaamheden aan de Thamerweg. Wethouder Verbruggen heeft er persoonlijk voor gezorgd dat het op tijd in orde kwam. Alles klaar in twee dagen! Ik ken dat pad overigens zelf niet, hoor. Wij mogen daar absoluut niet komen; ik zou ook niet weten waar het is. Maar een redacteur moet ook kunnen schrijven over zaken die hij niet kent en jullie zien het: ik leer snel. Dit was mijn begin. Ik blijf goed opletten en hoop jullie in het volgende nummer op de hoogte te stellen van nieuwe katten, nieuwe ontwikkelingen, zienswijzen enz.

Pieper



December 2003



Stichting Help de Zwerfkat



Thamerweg 61
1422 XL UITHOORN
0297-566285

RABOBANK : 36.35.67.593
GIRO : 72.33.223
KVK Amsterdam : 41205327

Stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl

Bedankt

Wij willen iedereen die zich in 2003 zo enorm voor onze dieren hebben ingezet bedanken. Onze grote dank geldt natuurlijk voor de dierenartsen en de vrijwilligers ondersteund door uw zo broodnodige financiële steun.

Alleen met uw steun kunnen wij doorgaan met het helpen van de helaas zo grote groep kansloze katten.

Wij hopen dan ook dat u ons zult blijven steunen.

Er staan twee poezen op het pad
de een is grijs de ander zwart
de zwarte mauwt wil jij voorbij?
dit pad is eigenlijk van mij
de grijze zucht, mal kattenvel
ben jij soms uit op een flinke rel?

De ruggen worden hoger
de staarten zwiepen dreigend
de een staat stofstijf stil
de ander doet wat zwijgen
ze staren peinzend naar elkaar
en denken dan wat doen we raar!

De vrede is getekend en meteen gaan ze
poeslief zitten op het koude natte steen
de staarten rond de voetjes
de neusjes in de lucht
alleen voor een boze grote hond
slaan zij nog op de vlucht

(Jo Geval)



Als ik oud ben, het leven zat
mijn vachtje dof, mijn ogen mat,
een vermoeide kat,
laat je me dan gaan?



Als ik oud ben en versleten,
niet meer wil eten, instinct ben vergeten,
moet je dit weten:
laat me gaan!

Als je weet wat ik bedoel,
schuif je je eigen gevoel
even van de baan,
en laat je me gaan!



(Ineke van den Eykel)

Schrijverstalent gezocht

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen zelf eens een stukje te schrijven in het kattenbelletje. Want ook u maakt uiteraard wel eens iets leuks of iets gekks mee met uw dieren.

Schrijf het eens op, wellicht kunnen wij het opnemen in de eerstvolgende Kattenbel! Laat eens wat van u horen.



December 2003



Stichting Help de Zwerfkat



Thamerweg 61
1422 XL UITHOORN
0297-566285

RABOBANK : 36.35.67.593
GIRO : 72.33.223
KVK Amsterdam : 41205327

Stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl



GEZOCHT



Wij katten zoeken nog meer enthousiaste personeelsleden (vrijwilligers) voor het verzorgen van onze maaltijden, het opmaken van onze bedden en het schoonmaken van de kattoiletten en de omgeving waarin ze staan. Na gedane arbeid willen we ook graag worden geknuffeld.

Omdat er tijdens het spelen ook wel eens iets stuk gaat, zoeken wij kattenbewoners ook handige mannen die alle voorkomende klusjes kunnen uitvoeren.

Ben je gek op katten en lijkt dit je wat, neem dan contact op met Els Verkerk. Tel: 0297-566285 of stichting.help.de.zwerfkat@12move.nl



Het bestuur en de vrijwilligers van
STICHTING HELP DE ZWERFKAT
wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en
vooral diervriendelijk **2004**



December 2003

