

# Het Kattebelletje

## Open dag 2017

Van heinde en verre kwam op zaterdag 14 mei vanuit heel Nederland en zelfs vanuit België een ontelbaar aantal bezoekers op onze jaarlijkse open dag, om op deze prachtige dag naar onze snorrebaarden te komen kijken en gelijktijdig het vijftienvigjarig jubileum met ons te vieren. In de periode voor de open dag was er veel media-aandacht voor de stichting geweest en waren er in geheel Uithoorn en wijde omgeving prachtige raamposters, uitnodigingen en folders verspreid, die overigens kosteloos gemaakt waren door een van onze sponsors. Het effect van deze activiteiten was goed te merken.

We zagen heel veel bekende en ook veel nieuwe gezichten. Mede door het geheel onverwacht mooie weer en door de gezelligheid bleven veel bezoekers lang en werden er ontzettend veel lootjes verkocht voor het rad van fortuin, waar mooie prijsjes mee te winnen waren. Enkele prijzen kregen we cadeau oa. een aantal prachtige romans van de schrijfster Anita Verkerk.

Nadat een groot aantal vrijwilligers de kattenverblijven had schoongemaakt, de kramen had ingericht en de tuin en voorkant feestelijk had versierd met slingers en ballonnen, kwamen om 11.00 uur de vrijwilligers die alleen 's middags zouden helpen en twee van onze dierenartsen.

Nadat we alle vrijwilligers hadden bedankt voor hun enorme inzet en we van hen een prachtig cadeau hadden gekregen en geld, om voor alle viervoetige vriendjes een heel speciale verwenmaaltijd te kunnen verzorgen, heeft Theo, een goede vriend van ons, een prachtige speech gehouden. En toen was het tijd voor koffie met gebak, dat er in overvloed was.



Eerder op de ochtend kregen we van Jan Uithol, die de stichting al jarenlang gratis voorziet van marktkramen op de open dagen, twee overheerlijke taarten voor de vrijwilligers. Een uur later stond de bakker voor de deur met een prachtig opgemaakte slagroomtaart voor vijftienvig personen, die ons cadeau werd gedaan door Johan van de dierenspecialzaak Van Tol.

En of dit nog niet genoeg was, kwamen 's middags onze vaste bezoekers uit België en wat hadden zij bij zich ... jullie raden het waarschijnlijk al ... een enorm grote slagroomtaart. Iedereen zal begrijpen dat er voor onze vrijwilligers veel te veel taart was en daarom is een groot gedeelte van de taart opgedeeld aan onze bezoekers.

De kinderen konden zich als poes laten schminken en daarvan werd veelvuldig gebruik gemaakt. Menig kind maar ook een aantal volwassenen liep rond met een prachtig poezenmasker. Ook was er voor ieder kind een prachtige poezenkleurplaat en een klein doosje kleurpotloden.

De kleurplaat was door een sponsor speciaal voor onze stichting ontworpen en deze is nu ook van onze website te printen.



Op het pad dat naar de kattentuin leidt, stond een kraam met allerlei proefzakjes en ander promotiemateriaal, twee verkoopkramen met allerlei prachtige kattenaccessoires en tal van eigen "Help de Zwerfkat" artikelen. Ook stond er een kraam waar gratis koffie en thee verkrijgbaar was en daarbij was er voor elke bezoeker een overheerlijke plak cake, zoals al jarenlang het geval is, was de cake ons cadeau gedaan door bakkerij Millenaar.

Eenmaal in de tuin konden alle bezoekers zich uitleven met het knuffelen van de poezen die hier van gediend waren. Niet elke bewoner van de stichting stelde dit op prijs, maar zij konden vanaf gepaste afstand de bezoekers gade slaan zonder bang te hoeven zijn om aangeraakt te worden.

Ook konden de bezoekers aan onze dierenartsen die achter de informatiekraam stonden, al hun vragen op dierenartsengebied afvuren en hier werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Achter deze informatiekraam stonden tevens twee medewerkers van het prachtige poezenmagazine Majesteit. Zij verkochten de Majesteiten aan de bezoekers en de opbrengst was voor de stichting.



Naast deze kraam was er een met de fotoboeken en de folders over de werkzaamheden van de stichting en hier stonden enkele vrijwilligers de noodzaak van financiële adoptie uit te leggen. Ook kon men zich daar aanmelden als donateur of vrijwilliger.

Aan het einde van de dag konden we een aantal nieuwe donateurs bijschrijven en waren er vijf van onze katten financieel geadopteerd.

Verder hebben we veel gekregen, zoals mooie planten en bloemen vanwege het jubileum en van een goede vriendin kregen we een prachtig door haar geschilderd schilderij van onze kater Koentje aangeboden. Ook kregen we voeding en snoepjes voor de snorrebaarden en prachtige kattengrasplantjes en kattenkruidplanten kado, waar de snorrebaarden nogal verschillend op reageerden. Zo was de één erg enthousiast en werd er erg knuffelig door en weer andere gingen op de takjes kauwen of gingen er bovenop slapen. Ook waren er een paar viespeukjes die er vrolijk overheen piesten. Van een jeugdige bezoeker kregen we een geldbedrag wat zij had ingezameld door een aantal door haar getekende afbeeldingen te verkopen.



Wat helaas een stempel drukte op deze feestelijke dag was dat we geheel onverwachts een van onze schuwe katjes moesten vangen en laten inslapen. Hopelijk hebben de mensen begrepen dat enkele van ons op dat moment even geen tijd voor hen hadden. Het spreekt voor zich dat onze dieren tijdens een noodgeval altijd op de eerste plaats komen.

Toch konden we na afloop terugkijken op een heel bijzondere en mooie dag, een dag om nooit te vergeten. En we blijven doorgaan, daar is echter wel geld voor nodig, want alleen met behulp van donateurs en giften kunnen we dit zo dankbare werk voortzetten.



Juni 2011

26<sup>e</sup> jaargang



## Adoptieouders gevraagd voor de Haagse Hopjes

Begin maart werden ze bij ons gebracht, zes doodsbangе katten afkomstig uit Den Haag, die nergens meer terecht konden. Niet geschikt voor plaatsing in een gezin, want daar waren ze te angstig voor. Omdat ze geen naam hadden, noemden we de twee rode katers Walter en Frits, de rode poes Nina, en de drie schildpadpoezen Greetje, Mauki en Tantetje. In de wandelgangen noemen we ze de Haagse Hopjes. Omdat ze nog niet dicht bij ons in de buurt durven komen en ze zo verschrikkelijk veel op elkaar lijken, kunnen we ze niet goed uit elkaar houden. Zij werden geboren bij een oude dame in huis die tot anderhalf jaar geleden zesendertig katten had. Omdat het vrouwtje de katten niet liet steriliseren of liet castreren groeide de populatie enorm.

De kittens werden in de kelder geboren en pas na drie maanden konden ze de houten trap naar boven beklimmen en toen waren ze dus al schuw (en keken zelfs scheel van het donker). Omdat de naaste buurvrouw langdurig met deze dame in gesprek was over dit steeds groter en uit de hand lopende probleem, heeft ze toegestaan om de katten te laten steriliseren en castreren. De katten werden allen gevangen en geholpen en de kittens zijn naar het asiel gebracht. Ook werden er een aantal katten geplaatst bij boerderijen in de regio en twaalf katten werden teruggeplaatst bij het eigen vrouwtje.

Afgelopen winter is gebeurd waar de buurvrouw altijd al bang voor was; het vrouwtje kreeg een beroerte en is enige weken later overleden.

Omdat het huis ontruimd moest worden was er haast om zo snel mogelijk opvang voor deze schuwe katten te regelen. Met heel veel moeite heeft de buurvrouw zes katten onder dak gekregen bij enkele boerderijen en de andere zes hebben wij opgenomen. Ondanks dat de katten allen vreselijk mensenschuw zijn, waren ze wel prima gezond. Het was duidelijk dat er goed voor ze was gezorgd. Inmiddels zijn ze nu enkele maanden bij ons en worden ze steeds vrijer. Als zij zich onbespied wanen, dan zien we ze volop met elkaar knuffelen en weten we dat we er goed aan hebben gedaan om dit zestal op te nemen.

**Voor 15,00 euro per maand kunnen wij een kat dagelijks voorzien van eten en een schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Walter, Frits, Nina, Greetje, Mauki of Tantetje? Weet u niet precies hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat? Belt u dan gerust Els. Zij vertelt het u graag. Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071.**



Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst Stichting Help de Zwerfkat aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Help de Zwerfkat onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl)



Juni 2011

26<sup>e</sup> jaargang





## Aandachtspunten

### Lizzie



### Open middagen voor adoptieouders

Deze worden gehouden op:

### Bartje



Zaterdag 13 augustus: van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
Zaterdag 12 november: van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kloppen uw gegevens nog? Indien dit niet het geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven? Dat kan per post, telefonisch of via e-mail.  
De gegevens vindt u bovenaan in deze Kattebel.

De Kattebel is zeker interessant voor kennissen, vrienden, burens of collega's.  
Geef 'm eens door.

Kijk ook eens bij Help de Zwerfkat op [www.hyves.nl](http://www.hyves.nl)

Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen.

Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons en wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen.

### Roxy



### Felix



### Fleurtje



Ook bij deze Kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen.



Juni 2011

26<sup>e</sup> jaargang