

Het Katteballetje

Cats are wonderful friends

Katten zijn fantastische vrienden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Zelf heb ik zo'n lieve katervriend; Mickey heet hij. Hij komt uit het asiel waar hij het niet naar zijn zin had. Nu is hij alweer 10 jaar bij ons en is hij omgetoverd van een bangerik naar een lieve huis-tuin en keukenkater. In mijn hart vond ik nog veel meer ruimte om voor lieve katten te zorgen. Daarom heb ik mij in december 2013 aangemeld om vrijwilligerswerk te doen bij Stichting Help de Zwerfkat. Een aantal jaar geleden vond ik een gedicht over katten: '*Cats are wonderful friends*'. Ik vind dat dit gedicht zo mooi laat zien wat de liefde voor de kat inhoudt. Daarom wil ik aan de hand van dit gedicht jullie graag meenemen met mijn beleving van de open dag van 10 mei 2014.

*Gentle eyes that see so much,
paws that have the quiet touch,*

Niet iedere kat heeft een makkelijke start gehad of heeft een zacht pootje. Om deze redenen heb ik mij aangemeld voor Stichting Help de Zwerfkat. Iedere kat die niet meer te plaatsen is, krijgt zo een mooi plekje. Elke zaterdag help ik daarom samen met Romana, Mary, Bram, Sandra en anderen om de katten te verzorgen en alles schoon te houden. Na het poetswerk is het tijd voor het katten knuffelen; de favoriete tijd van de dag! En daar zijn de poezen het maar wat graag mee eens.

*Purrs to signal and quote all is well
and show more love than words could tell.*

En tijdens het katten knuffelen krijgen we genoeg liefde terug. Spinnen, knorren, trappelen, zachtjes bijten. De katten hebben het hier naar hun zin, zij mogen hier zijn wie ze willen zijn. Natuurlijk kan dit alles niet bestaan zonder donaties en giften. Om te laten zien dat het goed gaat met de katten, en voor alle adoptieouders, werd er op 10 mei een open dag gehouden. Het zien met eigen ogen hoe de katten worden verzorgd, zegt meer dan een woord.

*Graceful movements touched with pride,
a calming presence by our side -*

Meestal zitten katten rustig naast onze zijde. Tijdens de open dag was het echter een drukte van jewelste. In de ochtend begonnen vele vrijwilligers met het schoonmaken van de verblijven. Er waren al meer mensen dan normaal. Je ziet de katten denken: 'wat gebeurt er allemaal? Zoveel handen die kunnen aaien. Zoveel aandacht!' De rest van de katten denkt: 'laat mij maar liggen. Ik geloof het wel'. Gelukkig voor deze katten: dat mag. Het was druk met schoonmaken, kraampjes neerzetten, veel bedrijvigheid. En dat allemaal voor het goede doel! Ik vond het mooi om te zien hoe iedereen zijn beste beentje voor zette.

In de middag werden de deuren geopend voor alle kattenvrienden. En ondanks het weer (wat niet zo besteld was!) kwamen er veel mensen. Wat een aandacht voor alle katten.



Ze mochten allemaal even laten zien hoe goed zij het hier hebben en hoe er voor hen gezorgd wordt. Veel katten vonden al die aandacht fijn. Knuffel hier, knuffel daar. Hou jij ook zo van katten? Aai mij maar! Wat ik leuk vond, was dat iedereen hetzelfde voor ogen had en dat er zo gul werd gegeven om dit goede doel te steunen. Velen van jullie komen al vaker en wisten precies wat de bedoeling was. Ik was er voor het eerst en keek mijn ogen uit.

Er waren kraampjes met wat lekkers, kraampjes met leuke kattenhebbedingetjes en kraampjes voor andere goede doelen.

Door de sluis door, wat goed werd bewaakt door twee medevrijwilligers, kwam je in het grote kattenwalhalla. Hier was te zien dat de katten mooie nieuwe speeltoestellen hadden gekregen. Onder het afdakje waren stoelen neergezet waar mensen konden zitten, met of zonder kat. Binnen in het kattenverblijf "De spinnerij" lagen alle katten netjes op de bedden: 'kijk maar eens hoe goed wij het hier hebben!'

*A friendship that takes time to grow
Small wonder why we love them so.*

De liefde voor de kat is wat ons bindt en wat zorgt dat wij zo hard ons best doen. Zowel de vrijwilligers maar ook de donateurs. Laten we hopen dat deze vriendschap lang mag bestaan.

Suzanne



Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen.





Trieste zaken

In een maand tijd zijn twee van onze fijne vrijwilligers overleden.

Op 8 mei jl. is na een lang ziekbed Arie overleden. Arie was de vader van vrijwilliger Linda, die vanaf 2001 tot voor kort bij ons hielp met de verzorging van de katten.

Vanaf de open dag in 2002 kwamen ook Arie en zijn vrouw Ageeth ons helpen. Al snel daarna kwam Ageeth op het idee om elke drie maanden een uitgebreide schoonmaakochtend in te lassen. Dit hield in dat op deze ochtenden niet alleen de vaste zaterdagvrijwilligers kwamen poetsen, maar ook een aantal van onze doordeweekse vrijwilligers. Op deze ochtenden werd alles, maar dan ook echt alles van de kant gehaald en schoongemaakt, waardoor je om 12.00 uur van de grond kon eten. Al snel werd Arie voor deze schoonmaakochtenden gestrikt voor het schoonspuiten van de tuin met de hogedrukreiniger, wat hij keurig deed. Ook mochten we hem altijd benaderen voor allerlei andere hand- en spandiensten, wat we natuurlijk regelmatig deden.



Toen we in 1998 met een artikel over onze poezen in het blad "Hart voor Dieren" stonden, meldde Riekie zich aan als vrijwilliger voor de zaterdagen. Hoewel ze een heel eind bij ons vandaan woonde, kwam ze toch jarenlang trouw elke zaterdag bij ons werken en zo bouwde ze niet alleen een sterke band op met alle katten, maar ook met Annemieke en mij.

Riekie was zo enthousiast over de stichting en zo begaan met alles, dat ze zelfs het logo van de stichting op haar bovenarm liet tatoeëren.

De laatste paar jaar kwam ze ons af en toe nog eens helpen en als ze er dan was, had ze meestal een enorme pan met gekookte vis bij zich die ze dan onder alle snorrebaarden verdeelde. Geen kat werd er overgeslagen en zij, maar ook wij genoten ervan als we ze zo heerlijk zagen smikkelen.

11 april jl. kwam ze weer bij ons met vis en kip en nadat alle katjes hun buikje lekker rond hadden gegeten met al dat lekkers, dronken we nog een kopje thee met elkaar en toen vertelde ze iets wat de grond onder onze voeten deed wegzakken.

Op 8 juni jl. is Riekie op de leeftijd van 46 jaar overleden en toen Annemieke en ik enkele dagen later op haar uitvaart waren, zagen we een videopname waarin Riekie o.a. vertelde hoe fantastisch zij onze stichting altijd had gevonden en met hoeveel plezier ze altijd bij ons kwam helpen.

Lieve Arie en Riekie, jullie hebben veel betekend voor de dieren maar ook voor ons en het gemis is dan ook groot.



Stichting Help de Zwerfkat



mail@helpdezwerfkat.nl

Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
06-12725071
www.helpdezwerfkat.nl

ING: NL21INGB0007233223
RABO: NL38RABO0363567593
KVK Amsterdam: 41205327

Mara



Aandachtspunten

**Bezoekmiddagen
voor
adoptieouders**

Greetje



Deze worden in 2014 gehouden op:

Zaterdag 9 augustus 2014: van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag 8 november 2014: van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kloppen uw gegevens nog? Indien dit niet het geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven? Dat kan per post, telefonisch of via e-mail.
De gegevens vindt u bovenaan in deze Kattebel.

Indien u uw donateurschap wilt beëindigen (wat wij niet hopen), wilt u dit dan alstublieft even aan ons melden. Wij halen dan uw gegevens uit ons adressenbestand, om onnodige portokosten te besparen.

Onze stichting is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw donaties/giften aftrekbaar zijn.

Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons en wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen.

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij onze katten dagelijks voorzien van eten en een schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Mara, Greetje of een van hun vriendjes of vriendinnetjes? Weet u niet hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat? Belt u dan gerust Els.
Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071.

**Ook bij deze Kattebel hebben wij een acceptgiro ingesloten.
Mocht u ons al gesteund hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen.**

