

Het Kattebelletje

Trompie



Sinds april van het jaar 2014 woont de nu acht jaar oude Trompie bij ons. Voor hij bij ons kwam ging hij onder de naam Thriller door het leven. Dat hebben we maar snel veranderd, aangezien zijn hele leven al een thriller was.

Trompie had een eigenaar, maar helaas liet zij hem en ook haar andere katten niet helpen. Hierdoor werd hij een zielige zwervkat in zijn eigen woonomgeving.



Toen daar begin 2014 gerenoveerd werd en hij kennelijk het werkvolk in de weg liep, heeft iemand hem met een enorme bak cement overgoten. Zijn hele vacht was een en al keiharde cement en ook zijn ogen en oren zaten helemaal dicht.

Gelukkig ontfermde een vriendin van de eigenaar zich over het zwaar getraumatiseerde mannetje. Zij heeft hem bij een dierenarts helemaal kaal laten scheren en hem liefdevol tijdelijk in haar huis opgenomen.

Na enkele weken speelden zijn hormonen hoog op en was hij niet meer binnen te houden. En zo ging hij nog steeds ongecastreerd weer verder met het zware zwerversbestaan.

Toen ons dit verhaal ter ore kwam, besloten we deze stumper een veilige haven te bieden bij ons. We lieten hem meteen na binnenkomst helpen en daarna was hij twee weken zo verschrikkelijk moe dat we hem maar lekker in ons warme kattenverblijf "De Spinnerij" in de kennel lieten, waar hij helemaal tot rust kon komen, we hem dagelijks van extra lekkere hapjes konden voorzien en ook veelvuldig konden kriebelen en knuffelen.

Heel geleidelijk begon hij een beetje vertrouwen in ons te krijgen en wat waren we blij te zien dat er steeds vaker momenten waren dat hij zich kon ontspannen.

In de derde week lieten we hem voor het eerst een poosje uit de kennel en hoewel hij het zonder zijn vachtje wel wat koud vond, zagen we hem genieten van de vrijheid. Vanaf dat moment verbleef hij alleen de nachten in de kennel; zo konden we hem nog een poosje goed observeren en met lekkere hapjes verwennen.

Enkele weken later was het ineens heel erg mis met Trompie. Wat een enorme teleurstelling om hem van de ene op de andere dag zo ernstig ziek aan te treffen dat we moesten vrezen voor zijn leven. Een week van hoge koorts, dagelijks naar de dierenarts voor infuus, antibiotica, neus spoelen en dwangvoeding volgde.





En dan ineens na zeker een uur lang geneeskrachtige knuffeltjes aan hem gegeven te hebben, nam hij voor het eerst weer twee miezerige hapjes blikvoer en even later was meneertje alles wat in zijn kennel stond naar binnen aan het schrokken. Wat waren we blij en trots op hem omdat hij zo ongelooflijk gevochten en gewonnen had.



Nu bijna twee jaar later is deze hartenbreker een enorme kater geworden, zit prachtig in zijn vacht en heeft gelukkig heel veel nare dingen achter zich kunnen laten. Van mannen wil hij echter helemaal niets meer weten.



Wij hebben enkele mannelijke vrijwilligers, maar zodra zij klusjes gaan doen die wat lawaaiig zijn, verstopt Trompie zich en komt pas te voorschijn als de klus geklaard is. Maar verder geniet hij volop van zijn onbezorgde leventje bij ons en heeft hij een heel speciaal plekje in ons hart! We hopen dat deze lieverd nog een lang en gelukkig leven bij ons mag hebben!



Waarom katten die bij ons wonen niet meer geplaatst worden.

Ons opnamebeleid is heel selectief. Onder onze katten bevinden zich echter heel mooie of zeldzaam lieve en aanhankelijke dieren. Op open dagen vragen bezoekers dan ook regelmatig waarom deze katten niet geplaatst worden.

Maar mooi en lief zijn houdt niet in dat ze geschikt zijn als huisdier. Juist die mooie en lieve katten hebben bij ons een plaatsje gekregen omdat ze hygiënisch niet geschikt zijn als huiskat. Zij doen hun behoefte overal behalve waar het hoort, in de kattenbak. Dan hebben we ook nog een aantal van die mooierds die heel erg onbetrouwbaar zijn. Sommige laten zich een poosje heel lief aaien, maar halen vervolgens ineens ongenadig uit. Vaak komt dit door een trauma, dat ze ooit door toedoen van de mens opgelopen hebben en bijna nooit meer overgaat. Zij die het geluk hadden bij ons terecht te kunnen, zitten trouwens helemaal niet te wachten op een warm mandje bij een particulier, waar er toch weer bepaalde dingen van ze wordt verwacht. Bij ons mogen ze lekker zichzelf zijn met alle nukken vandien.



Gezien de wijze van huisvesting van onze katten kan ik gerust zeggen dat zij absoluut niet zielig zijn. Dat kan ook niet want ze hebben alles wat hun kattenhartje begeert: mensen die van ze houden en ze met veel liefde en respect verzorgen; altijd op tijd het beste voer wat er maar verkrijgbaar is en de beste medische verzorging. Zij leven bij ons in een gezellige en veilige leefomgeving met vriendjes om zich heen.

We hopen nog vele jaren in staat te zijn om voor al deze lieverds te kunnen zorgen.

Els





Diploma Annemieke en Nelleke



Afgelopen zomer hebben Annemieke en vrijwilliger Nelleke de cursus Besluit houders van dieren bij het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld gevolgd. In oktober hebben ze beiden met succes het examen afgelegd en zijn ze met mooie cijfers geslaagd. Met dit diploma kunnen ze aantonen vakbekwaam te zijn voor het bedrijfsmatig houden van honden en katten. Ik ben heel erg trots op de meiden dat ze zich zo geweldig hebben ingezet, waardoor we nu met drie gediplomeerde mensen bij de stichting zijn.



Adoptiekater Jelle



Kijk mij hier eens liggen! Zo kan ik van een veilige afstand alles en iedereen goed in de gaten houden. Nadat ik eerst ruim een jaar op een terrein onder een bouwkeet had gewoond, kwam ik in 2012 als circa vijfjarige broodmagere kater bij de stichting wonen. De eerste paar jaar was ik zo ontzettend angstig dat ik mij pas 's avonds laat durfde te verplaatsen. Dan kroop ik met m'n buik over de grond richting voerschalen en schrokte ik gehaast mijn eten naar binnen. Maar dat is nu verleden tijd, ik heb me een klein beetje aangepast. Al word ik nooit geschikt als huiskat, ik voel me hier wel gelukkig!

Rest mij alleen nog te zeggen dat ik graag een adoptiebaasje wil.

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Jelle of een van zijn vriendjes dagelijks voorzien van eten en een schone kattenbak. Wie wordt de adoptieouder van Jelle of een van zijn vriendjes of vriendinnetjes? Weet u niet hoe het financieel adopteren in zijn werk gaat? Belt u dan gerust Els. Telefoonnummer: 0297-566285 of 06-12725071.



Ook bij deze Kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen





Aandachtspunten



Bezoekmiddagen voor adoptieouders



Deze worden gehouden op:

- Zaterdag 6 februari 2016: van 14.00 uur tot 16.00 uur.
- Zaterdag 7 mei 2016: van 14.00 uur tot 16.00 uur.
- Zaterdag 6 augustus 2016: van 14.00 uur tot 16.00 uur.
- Zaterdag 5 November 2016: van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De grote open dag is op zaterdag 4 juni 2016 van 12.00 uur tot 17.00 uur. Alle donateurs en adoptieouders worden in april nog geïnformeerd.

Kloppen uw gegevens nog? Indien dit niet het geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven? Dat kan per post, telefonisch of via e-mail. De gegevens vindt u bovenaan in deze Kattebel.

Indien u uw donateurschap wilt beëindigen (wat wij niet hopen), wilt u dit dan alstublieft even aan ons melden. Wij halen dan uw gegevens uit ons adressenbestand, om onnodige portokosten te besparen.



Onze stichting is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw donaties/giften aftrekbaar zijn.



Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen.

Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons en wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen.



Gluren naar de burens

