

Het Kattebelletje

Hallo lieve mensen



Mijn naam is Miep-mep. Jullie begrijpen waarschijnlijk wel dat ik mijn naam te danken heb aan mijn pittige karakter.

Het was in het jaar 2011 dat ik samen met zesentwintig andere katten verbleef in een andere dierenopvang. Daar brak een vreselijke brand uit, waarbij negentien van mijn soortgenoten om het leven kwamen. Zes andere katten en ik werden op tijd gered.

Nadat ik enkele dagen in een zuurstoftent bij de dierenarts had gelegen, kreeg ik een warm mandje bij de stichting. Hier ging er een wereld voor mij open.

Ik vond het heerlijk in de tuin, maar had nauwelijks contact met de andere snorrebaarden en ook niet met de mensen die mij verzorgden. Soms liet ik me een aaitje geven, maar na een of twee aaien was ik er klaar mee en gaf ik ze een venijnige mep!

Het ging goed met mij tot Dibbes mij ineens begon te terroriseren. Hij viel me regelmatig aan en jaagde me dan de stuipen op het lijf, waardoor ik steeds heftiger ging reageren. Toen de situatie onhoudbaar was geworden mocht ik in de quarantaine gaan wonen, waar ik alle ruimte had en ook naar buiten kon. Eerst vond ik het daar wel fijn, maar na enkele maanden sloeg de verveling toe. In de hoop dat Dibbes mij nu wel met rust zou laten, ging ik weer in de groep. Dit ging een paar dagen goed, tot ik ineens vanuit het niets vreselijk werd toegetakeld door Dibbes. Er moest voor mij dus een andere oplossing worden gezocht.

Omdat Els en Annemieke in korte tijd hun twee lieve honden waren verloren, mocht ik bij hen op de privéverdieping komen wonen en dat vond ik vanaf dag één een groot succes. Met de dag werd ik vriendelijker en ik veranderde al snel van een klein monstertje in een schootkat.

Ik laat me weliswaar nog steeds niet graag aaien, maar als ik uithaal dan doe ik dat nu zonder mijn nagels te gebruiken. Ik kan hier niet naar buiten, maar dat vind ik geen probleem. Zolang ik maar elke dag enkele keren mijn dolle vijf minuten mag hebben en dan door het hele huis kan rennen, ben ik een tevreden poesje.

Ik vind het leuk om de andere katten van de bovenverdieping af en toe te plagen en dat wordt me niet in dank afgenomen. Maar ja... ik vind dat een beetje plagen best moet kunnen. En het brengt wat leven in de brouwerij!



Groetjes van Miep-mep





Een samenvatting van het jaar 2020



Net als een groot aantal andere mensen zijn ook wij sinds de Corona-uitbraak constant thuis. Vanwege onze kwetsbare gezondheid hebben we praktisch geen directe contacten met familie, vrienden en personeel. Omdat we al jarenlang in de winter proberen de griep te omzeilen, zijn we inmiddels wel redelijk gewend aan zo'n geïsoleerd leven. Daarbij zorgen onze lieve vriendjes ervoor dat we ons nooit eenzaam voelen.

Sinds de Corona-uitbraak zijn er nog maar twee mensen tegelijk 's morgens aan het werk bij de poezen. Met meer kan niet, want dan is de ruimte te klein om anderhalve meter afstand te bewaren. Zelf komen we pas in de middag bij onze vriendjes, als iedereen weg is. We gaan dan lekker een poosje met ze knuffelen en dat vinden de meesten heel gezellig. En wij natuurlijk ook.

We zijn niet van plan om te stoppen met ons belangrijke en broodnodige levenswerk, maar we proberen het aantal poezen wel wat af te bouwen. Uiteraard op een natuurlijke wijze. Dit houdt in dat we onze vuistregel, *de een zijn dood is de ander zijn brokjes*, toch wat hebben moeten aanpassen. Daarbij verblijven er bij ons veel katten die nog relatief jong zijn, maar die om uiteenlopende redenen absoluut niet geplaatst kunnen worden. Als wij zouden stoppen, zou dat heel nare gevolgen voor hen hebben. En dat is iets wat niemand van ons zou willen!

We zijn alle donateurs en adoptieouders enorm dankbaar voor de financiële steun, ook in deze moeilijke tijden. Want u begrijpt, zonder uw bijdrage kunnen wij niet door!



Een heel naar ongeluk



Eind januari is onze lieve vriendin en medewerker Anita heel lelijk ten val gekomen, met gevolg dat haar knie finaal doormidden was gebroken. Na de operatie zat alles erg tegen en kon er vanwege het coronavirus ook geen fysiotherapie gegeven worden. Hierdoor duurde het extra lang voordat zij zover was dat zij haar werk bij ons kon hervatten.

Ondanks alle pijn die ze heeft gehad bleef ze toch enorm met ons begaan en vrat ze zichzelf bijna op bij de gedachte dat ze ons niet kon helpen.

Omdat Anita al bijna veertig jaar onze steun en toeverlaat is hebben we haar de afgelopen periode verschrikkelijk gemist. Niet alleen wat het werk met de poezen betreft, maar ook misten we het gezellige praatje en het even heerlijk met elkaar kunnen lachen 's morgens, waardoor alles er toch net weer even anders uitzag. We zijn dan ook dolgelukkig dat zij in september het werk weer gedeeltelijk kon hervatten en vanaf oktober zelfs weer voor 100 procent.





Uitzendkracht



Omdat vanwege de Corona niet alle vrijwilligers bij ons konden werken en we tevens wisten dat Anita langdurig afwezig zou zijn, hadden we ter overbrugging sinds maart vier ochtenden in de week een uitzendkracht bij ons aan het werk. Dat hier een pittig prijskaartje aan vast zat zal iedereen kunnen begrijpen. Helaas kon het niet anders, want onze vriendjes moesten toch de nodige verzorging krijgen. Na twee maanden gaven we haar een contract voor een half jaar wat in november afgelopen was. We hebben met haar inzet een groot probleem kunnen oplossen.

Adoptiepoes Marie



Ik ben Marie en ze denken dat ik ben geboren in 2010. In 2014 kreeg ik een gouden mandje bij de stichting. Ik hou van mijn vriendjes en vind het heerlijk om samen met ze in één mand te liggen. In mijn jeugd heb ik nare dingen met mensen meegemaakt, waardoor ik me nu nog steeds niet durf te laten aanraken. Wel heb ik in de loop der jaren gemerkt dat de mensen hier het beste met me voor hebben. Ik ren dan ook niet keihard voor ze weg, maar houd wel gepaste afstand. Net als de meeste mensen dat tegenwoordig ook doen.

Gelukkig mag ik mijn hele kattenleven lang hier blijven, waardoor mijn leven er rooskleurig uitziet! Nu rest mij nog te vragen of er iemand is die zou willen bijdragen aan mijn levensonderhoud? Als er iemand is die mij voor 15 euro per maand wil adopteren, zal ik zeer dankbaar zijn.



Voor 15 euro per maand kunnen wij Marie dagelijks voorzien van eten en een schone kattenbak. Wie wordt haar adoptieouder? Voor informatie kunt u Els bellen op telefoonnummer 0297-566285 of 06-12725071.

Merry Christmas

Vrijwilligers gevraagd

Onze vaste medewerker Patrycja, die ons team bijna vier jaar lang heeft versterkt, zal met ingang van het nieuwe jaar haar dienstverband bij ons beëindigen. Daarom zoeken wij één of liefst twee vrijwilligers die één ochtend per week hun tijd en energie beschikbaar willen stellen om onze poezen liefdevol te verzorgen en een gevoel van veiligheid te geven. Als vrijwilliger help je o.a. met het schoonmaken van de verblijven, het kammen van de poezen en nog veel meer!

Heb je zin om te werken in teamverband bij een professionele instelling? Voor meer informatie kunt u Els bellen op 0297-566285 of 06-12725071.



Stichting Help de Zwerfkat



Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
06-12725071
www.helpdezwerfkat.nl

ING: NL21INGB0007233223
RABO: NL38RABO0363567593
KVK Amsterdam: 41205327

mail@helpdezwerfkat.nl



Aandachtspunten



In verband met het coronavirus kunnen we voorlopig helaas geen bezoekmiddagen houden.

Na de coronacrisis zien we u graag weer op een of meerdere van de driemaandelijkse bezoekmiddagen.



Kloppen uw gegevens nog? Als dit niet het geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven? Dat kan per post, telefonisch of e-mail. De gegevens vindt u bovenaan in deze Kattebel.

Als u uw donateurschap wilt beëindigen (wat wij niet hopen), wilt u dit dan alstublieft even aan ons melden? Wij halen dan uw gegevens uit ons adressenbestand.

Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen.

Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons en wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen.

Nogmaals wil ik u wijzen op de mogelijkheid om onze stichting financieel te steunen, zonder dat het u geld kost. Dit kan alleen met online aankopen via de website van SponsorKliks.

Hiervoor logt u in op: <https://www.sponsorkliks.com>



Legaten en erfenissen



Stichting Help de Zwerfkat is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst gerangschikt als organisatie met een algemeen nut. Dit betekent dat de stichting geen successierecht hoeft te betalen over legaten en erfenissen. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede van onze stichting.

Er zijn nog steeds prachtige verjaardagskalenders te koop voor € 10,00 inclusief verzendkosten!

Ook bij deze Kattebel hebben wij een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al gesteund hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen.