

Overdenken



Het is een donderdagavond bijna tien uur. Ik ga nog even een rondje lopen door mijn tuin om te kijken voor de nacht of al mijn diertjes in orde en comfortabel zijn. Lieve oma Stippie is al aan haar avondwandeling begonnen, altijd lekker nu het een droge, wat frisse avond is na weer een warme fijne zomerdag.



Oma Stippie is al een jaar of zeven bij ons en kwam uit het huis van drugs-verslaafden. Ze nam haar hele familie mee: opa Noud, papa Ollie en mama Bella en hun kinderen, onze Toffie en Tumtum. Omdat de kittens niet een goede gezondheid bleken te hebben, zijn zij gebleven. Maar vader en moeder kregen een fijn huis bij een van onze lieve vrijwilligers. Zo door de jaren heen

hebben we zo veel dieren opgevangen en verzorgd met zeer veel liefde en toewijding.

Wanneer ik ga zitten op een bed in de Spinnerij, ons kattenverblijf, word ik warm onthaald. Moos, de Amsterdamse straatkater, komt even sabbelen aan mijn shirt. Hij woont al heel veel jaren bij ons en is zo vreselijk onzindelijk dat je hem nog geen uurtje in je huis wilt hebben. Hij is gelukkig bij ons. En wij ruimen natuurlijk alle viezigheid weer op. Ook kijk ik naar Muppet, ze kan zo zalig spelen met haar staart. Het is een lust naar deze lappenpoes te kijken. En natuurlijk zie ik Pien en Siem, die liggen altijd samen in een mandje te slapen en eten uit één bordje. Zij kwamen uit Amsterdam en waren al vrienden in de opvang daar.



Eigenlijk hebben alle diertjes een eigen verhaal en gebruiksaanwijzing. Want anders woon je niet in ons liefdevolle huis waar alles mag wat je als kat wil. En je mag geaaid, maar dat hoeft je niet. En je mag er de hele dag slapen en eten, spelen en je pensioentijd slijten.



Nu ik hier zo zit, overdenk ik dit jaar zonder Els. Allereerst ben ik dankbaar voor alle steun van u als donateurs.



Stichting Help de Zwerfkat

mail@helpdezwerfkat.nl



Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
06-12725071
www.helpdezwerfkat.nl

ING: NL21INGB0007233223
RABO: NL38RABO0363567593
KVK Amsterdam: 41205327

De vele brieven en kaarten, de bloemen en telefoongesprekken. Hoe warm en liefdevol. Het heeft mijn hart geraakt en mij diep ontroerd. Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in mij. Want natuurlijk ga ik door. Els' vele lessen hebben me veel geleerd over hoe ik de stichting kan runnen. Ze was ondanks haar ziekte in staat mij klaar te stomen voor de taak die ze zelf drieënveertig jaar zo fantastisch heeft gedaan.

Ik dacht eerst: dit gaat mij niet lukken. Ik was en ben nog steeds best onzeker. Maar merk dat ik krachtiger word en veel meer kan dan ik ooit dacht. Ik vind het bijzonder te ervaren dat ik - ondanks mijn immens grote verdriet - kan werken, leren en groeien door de uitdagingen binnen de Stichting. Ook met mijn gezondheid is er dit jaar het nodige gebeurd. Het was niet makkelijk. Maar mijn liefde voor de dieren geeft kracht. En ook u heeft mij laten weten ons te blijven steunen. En een team fijne vrijwilligers en Anita, al vanaf het begin, steunen de stichting. Met elkaar maken we het verschil voor al deze mooie, lieve beestjes. Onze snorrenbaarden!

Ondertussen begin ik zin te krijgen in een kopje kruidenthee. En ik zie dat alle snorrenbaarden slaapplaatjes gaan zoeken voor de nacht. 'Hoezo nachtdieren?', denk ik met een glimlach. Buikjes vol en knorren maar. Het is een heel tevreden volkje zo om mij heen. Ik sluit de deur van de spinnerij.

Terwijl ik het souterrain inloop en het tuinlicht uit klik, besef ik hoe waardevol dit leven is voor mij. En hoe ik van kleine dingen kan genieten. Zoals met de kat op schoot of - zoals meestal bij mij - meerdere katjes op schoot. Kijken naar hoe ze zich gedragen. De gekke acties die ze uithalen, elkaar besluipen of juist lief wassen.



Geluk ervaar ik als ik tijd neem om bij mezelf naar binnen te gaan. De tijd neem voor dat wat ontroerend is of heel grappig. En in de wereld van vandaag vind ik het belangrijk klein geluk op te zoeken. De wandeling in het bos vol te ervaren. Tijdens het kopje thee de zon te voelen. De warme zon op je gezicht. Iemand hallo te zeggen of misschien wel een fijn gesprekje te voeren. Bewust leven heb ik van kinds af aan gedaan. In de zesentwintig jaar met Els is dat versterkt door aandacht voor elkaar en de beestjes.

Wel nu... Geniet waar je kan, en geniet niet met mate. Kijk om je heen en geef elkaar kleine stukjes liefde. Want wanneer we dat allemaal doen voor mens en dier, is de wereld om ons heen weer een stukje mooier. Ik wens u allen voor de komende feestdagen vele kleine, waardevolle en warme geluismomenten.

Terwijl ik dit schrijf, zit ik met thee en kat op schoot van mijn eigen kleine geluismoment te genieten. En wanneer u dit blaadje leest, hoop ik dat het goed met u gaat. En ben ik dankbaar dat u de tijd neemt om mijn verhaal te lezen.

Warme groet, Annemieke



Stichting Help de Zwerfkat

mail@helpdezwerfkat.nl



Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
06-12725071
www.helpdezwerfkat.nl

ING: NL21INGB0007233223
RABO: NL38RABO0363567593
KVK Amsterdam: 41205327

Moe en Koud

Moe en koud
geen mens die van me houdt
geen kracht voor jacht
mottige vacht
weggekropen
't was bijna afgelopen

Een auto stopt
kooi met voer gedropt
ik twijfel, heb angst...
maar honger duurt t langst.

Ik probeer heel vlug...
één hap en... ik kan niet terug!
knal, bonk, pats... ik zit vast!
paniek in mijn kop
dan: een doek, donker... ik stop

Ik ruik je en blaas
ik wás eigen baas..
binnen een uur: een ruimte ommuurd
hoekjes en rust, een zachte mand
en telkens weer jouw voedende hand...

Eten en slaap... al zo lang, zo moe
hier was ik echt héél erg aan toe...

Op een dag, vervoer, rare geur en diepe slaap
word wakker met een grote jaap...
zeg maar dag naar nageslacht

Jij verzorgt mijn vacht, laat me spinnen
zachte woorden komen bij me binnen
ik krijg meer ruimte, kom andere katten tegen
kan me ontspannen en bewegen

Blij en gelukkig, op mijn gemak
speel met makkers
en soms met nieuwe stakkers

Als dit nooit stopt... lijkt me top
mag ik blijven?
hier pensioen... wil ik zeker doen!

De naam van deze plaats:
Stichting Help de Zwerfkat...
... voor elke kat een warm bad!



Ik ben Sara...

Ik ben Sara, gevangen op een fabrieksterrein waar ik al jaren woonde in een kattenkolonie. De fabriek werd afgebroken en wij – we waren ongeveer met z'n 20-en - werden allemaal ondergebracht bij verschillende kattenasielen. Ik ben al heel oud. Ze denken dat ik een jaar of zeventien ben. Ik denk dat ze me daarom nog een stukje pensioen gunnen bij de stichting. Maar ik heb toch nog een heel pittig karakter. Ik speel graag en doe alles voor eten. Eten doe ik alsof ik een jonge vent ben van een jaar of anderhalf. Ik speel de politieagent in de tuin als anderen weer eens ruzie maken. Dan krijgen ze er allemaal van langs. Toch moeten de mensen erg om mij lachen. Ik zie er ook uit om op te vreten, vindt u niet?

Over eten gesproken... wie wil er een bijdrage leveren aan mijn onderhoud? Ik eet ze echt de oren van het hoofd hier. Als u dat voor mij regelt, ik ga nog even spelen en genieten van de dag!

Speelse groetjes,
Sara



Stichting Help de Zwerfkat

mail@helpdezwerfkat.nl



Thamerweg 61
1422 XL Uithoorn
0297-566285
06-12725071
www.helpdezwerfkat.nl

ING: NL21INGB0007233223
RABO: NL38RABO0363567593
KVK Amsterdam: 41205327

Kom ook naar een knusse katten-adoptie-middag!

We gaan geen grote open dagen meer houden. Corona en mijn gezondheid verhinderen dat. We nodigen adoptieouders en mensen die overwegen dat te worden, uit voor een knusse middag waarop u naar de diertjes kunt komen kijken. Rond de 10 mensen ontvangen we in onze tuin tussen 14.00 en 16.00u. U kunt dan genieten van onze dieren tijdens een gezellige en ontspannen ontvangst met ruimte voor gesprek en knuffelen met de katjes.

U bent welkom op zaterdag 20 mei, 17 juni, 15 juli en 16 september. Laat mij weten wanneer u wilt komen, bij voorkeur door een mailtje, maar per telefoon is ook gezellig. U blijft welkom, maar vol is vol. Ik hoop u dan te ontmoeten!

Annemieke



Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen.



Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om onze stichting financieel te **steunen, zonder dat het u geld kost**. Dit kan met online aankopen die via de website van SponsorKliks gedaan worden. Hiervoor logt u in op: <https://www.sponsorkliks.com>



Kloppen uw gegevens nog? Indien dit niet het geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven? Dat kan per post, telefonisch of via e-mail. De gegevens vindt u bovenaan deze Kattebel.



Stichting Help de Zwerfkat is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst gewaardeerd als organisatie met een algemeen nut. Daardoor hoeft de stichting geen successierecht te betalen over **legaten en erfenissen**. Uw nalatenschap komt dan **geheel ten goede aan onze stichting**.

Indien u uw **donateurschap** wilt **beëindigen** - wat wij niet hopen - wilt u dit dan alstublieft even aan ons melden? Wij halen dan uw gegevens uit ons bestand en voorkomen zo onnodige kosten.



De techniek om acceptgiro's te maken is niet meer voorhanden. U kunt eenvoudig een donatie doen door de QR-code hiernaast voor de camera van uw smartphone te houden. Dan verschijnt een knop waarmee u een internetpagina opent, waar u een bedrag invult en overmaakt. Deze QR-code is geldig tot 28 december. U kunt natuurlijk ook gewoon via uw bank doneren.



***Of u nu een snoepje, een stukje vis of een hele vis doneert,
we zijn blij met alle steun!***

