

# Het Kattebelletje

## Lieve en zeer gewaardeerde donateurs,

Onze lieve, toegewijde voorzitter en trekker van onze Stichting, Annemieke Verkerk-van Oosterum is uit dit leven gestapt op 10 december 2025. Ze heeft zich 34 jaar met hart en ziel ingezet voor de katten en de Stichting. Met haar grote **passie** om het leven van zowel dieren als mensen mooier te maken gaf zij al haar energie aan het helpen van poezenbeesten en de mensen om hen heen.

Na het overlijden van Els Verkerk, de oprichtster van onze Stichting, groeide Annemieke stap voor stap in de rol van bestuurder. Zij hield contact met bestaande én nieuwe donateurs, verzorgde de bestellingen en maakte het Kattebelletje. Ook bedacht ze nieuwe activiteiten, zoals "Yoga in de tuin", en was zij een warme gastvrouw tijdens de bezoekmiddagen voor adoptiekatjes. Op de dag van haar overlijden schreef zij nog het onderstaande bericht aan u, onze donateurs.

De plaatselijke krant, de Nieuwe Meerbode, heeft de groei van de Stichting en het werk van Annemieke en Els prachtig beschreven in een voorpagina-artikel op 17 december 2025. Rond dezelfde tijd verscheen er een mooi portret van Annemieke in het blad "Adempauze" van de Stichting Cystic Fibrose. Beide artikelen zijn te lezen via onze website.

Annemieke moedigde iedereen altijd aan om te genieten waar dat kan en stil te staan bij kleine genietmomentjes. Haar optimisme en haar oprechte, warme belangstelling voor ieders verhaal houden wij in ere.

Een hartelijke groet,  
Esther Boer - de Wijs

Lieve donateurs,

10 dec 2025

Dank jullie wel voor alle steun die jullie alle jaren aan de Stichting hebben gegeven. Els en ik hebben met liefde 40 jaar voor alle snorrenbaarden gezorgd. Helaas kan ik er niet mee doorgaan, omdat mijn lichaam het niet meer kan.

Ik hoop dat jullie met een warm hart de snorrenbaarden willen blijven steunen. Door jullie houden zij een warm mandje bij de Stichting.

Ik heb mijn ervaringen in het leven en met de katjes opgeschreven in korte verhalen. Dat zal een boekje worden met de titel 'Gedachtengolven'. Als je het boekje bestelt - dat kan na de zomer - steun je ook de Stichting\*.

Ik wens jullie heel veel poezenliefde voor de komende jaren.  
Lieve groet,  
Annemieke

*\* Via de mail ([mail@helpdezwerfkat.nl](mailto:mail@helpdezwerfkat.nl)) kan je je interesse aangeven voor het boekje. Je krijgt tegen die tijd per mail een signaal dat het boekje te bestellen is.*

## Stichting Help de Zwerfkat bestaat 40 jaar en gaat door!

Stichting Help de Zwerfkat bestaat al veertig jaar... ja, dat leest u goed!

Natuurlijk gaan we als Stichting door. Els en Annemieke zouden niet anders willen. Zolang er katten zijn die ons nodig hebben, willen wij er voor ze zijn. Ons werk is belangrijk en nodig. Er komen nog steeds katten vanuit een rot toestand vanaf de straat of baasje bij ons terecht. Wij geven ze liefde en een warm mandje. Soms is ons werk ook verdrietig, maar altijd waardevol om te doen. De dieren zijn dankbaar en daarom gaan we ermee door, ook na veertig jaar. We doen wat we kunnen.

Anita Groenendaal blijft ons vrijwilligersteam van 25 mensen ondersteunen met raad en daad. Ze houdt oog op de gezondheid van de katjes, zoals al jaren. Esther Boer-de Wijs, al 45 jaar een vriendin van Annemieke, is gestart als bestuurslid van de Stichting.

## Mijn dank aan een donateur

Onlangs kwam er een mail binnen bij de Stichting met de mededeling dat Mevrouw Cobelens haar donateurschap opzegde, omdat ze in een verzorgingstehuis gaat wonen. Een mail zoals we ze natuurlijk wel vaker binnenkrijgen. Maar deze mail trok mijn gedachten naar een mooie dag in mei 1982...

Ik woonde alleen in een flat in de Europa-rij hier in Uithoorn. Ik wilde dolgraag het gezelschap van een poes. Destijds hadden we alleen het Uithoornse krantje. Er zal wat ingestaan hebben waardoor ik bij het adres van Mevrouw Cobelens terecht kwam. Blij sta ik bij haar aan de deur met de vraag of zij een poes voor me heeft, die ik mee mag nemen... Het liefst vandaag nog. Maar helaas vertelde ze dat er op dat moment geen plaatsbaar katje was. Wat was dat een teleurstelling. Ik was er sip van. Ze verwees mij door naar Els Verkerk.

Oké, die mevrouw kende ik niet, maar ik ga naar Els met dezelfde vraag. Of ze een katje voor mij heeft dat ik een fijn thuis kan geven. Ook Els had op dat moment geen volwassen kat voor mij. Dus weer teleurstelling! Maar ze vertelde me dat ze wel veel hele kleine jonge katjes had... net een paar daagjes oud.

Heel erg leuk, maar ik wilde graag een volwassen poes. Ik werd binnen gelaten en daar lag een doos vol met twee moeder poezen en 11 van die kleine, net geboren frummeltjes.

Natuurlijk kon ik dat niet weerstaan. Ik heb die dag nog een poesje uitgezocht: Timmie. Bijna dagelijks ging ik kijken bij haar. En Els vond dat prima.



Zo is onze vriendschap tot stand gekomen. Ik ben Els gaan helpen met haar - toen nog kleinschalige - opvang, die alsmaar groter werd. We hebben samen de Stichting opgericht bij de notaris zodat we donaties mochten gaan ontvangen.

Nu zijn we 44 jaar verder. Ik ben al die jaren doorgestaan met het verzorgen van al onze snorrenbaarden. Als ik die dag niet door Sonja Cobelens was doorgestuurd naar Els, had mijn leven er heel anders uitgezien. Wat had ik dan een hoop moois gemist. Waarschijnlijk weet mevrouw Cobelens dit niet, maar bij deze wil ik u nog hartelijk bedanken mevrouw Cobelens.

Ik ben u zeer dankbaar.

Misschien nog wel even leuk om te vermelden dat het kleine poesje Timmie dat ik had uitgezocht, de mooie leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Lieve groetjes,  
Anita Groenendaal

## **Wat is er nieuw in de Stichting?**

Na 40 jaar wilden we de Stichting een fris jasje geven, maar toch vertrouwd. We hebben daarom hard gewerkt om onze website en het logo aan de huidige tijd aan te passen. Het staartje van het oude logo hebben we gebruikt in het nieuwe. Het resultaat kunt u vinden op [www.helpdezwerfkat.nl](http://www.helpdezwerfkat.nl).

Een paar keer per week vindt u nieuwtjes over het wel en wee van de katten en de Stichting op onze socials, Facebook en Instagram. Bij het afsluiten van de Facebook van Annemieke werd helaas ook de oude Facebook pagina van de Stichting ontoegankelijk. Dat vonden we heel vervelend! Maar we hebben inmiddels een nieuwe FB pagina. U kunt ons als vanouds vinden onder 'Help de Zwerfkat'. Er staat een aantal schattige filmpjes voor u klaar. Volgt u ons ook?

Dankzij uw donaties bieden we onze poezenbeesten een gezonder verblijf. In ons binnenverblijf, de Spinnerij, is een parcours gemaakt waardoor de katten helemaal rond kunnen lopen langs de muren. Hierdoor kunnen ze meer bewegen, ook als het regent. Heel hartelijk dank voor uw hulp!

### **Het Kattebelletje ook per email**

We zullen het Kattebelletje blijven uitgeven. Maar om milieu en kosten te besparen willen we het ook digitaal gaan versturen aan donateurs die dat willen. Wilt u voortaan de Kattebelletje digitaal ontvangen? Geef ons dan uw emailadres door via [mail@helpdezwerfkat.nl](mailto:mail@helpdezwerfkat.nl). Uiteraard blijven wij hem ook per post versturen aan iedereen die daar de voorkeur aan geeft.

### **Adoptiekatjes en hun adoptieouders**

Het is voor ons helaas niet (meer) mogelijk iedere adoptieouder persoonlijk op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van zijn of haar adoptiekat. Annemieke was fulltime beschikbaar voor de Stichting, maar de huidige trekkers - Anita en Esther - hebben ook een baan en kinderen. We rekenen op uw begrip.

Op Facebook vindt u een paar keer per week nieuwtjes en bijzonderheden over de katjes. Wilt u weten hoe het met uw adoptiekat gaat, dan kunt u een mail sturen naar de Stichting of appen naar 06-12725071.

We nodigen onze adoptieouders en mensen die overwegen dat te worden uit voor een bezoek aan onze katten in de tuin (op afspraak). U kunt tijdens een gezellige en ontspannen ontvangst genieten van gesprek en knuffelen met de katjes. Graag horen we wanneer u wilt komen, per mail of per telefoon. U bent van harte welkom.

Hopelijk tot ziens in de tuin!

## Ik ben Hennie, vrijwilliger bij Stichting Help de Zwerfkat

Ik woon in Amstelveen. Aan het begin van mijn werkend leven koos ik voor werken met kinderen. Na mijn pensioen kon ik mijn andere wens in vervulling laten gaan: werken met dieren. In juli 2024 kwam ik via het Kattebelletje van een tante in contact met de Stichting. Eerst kennismaken met Annemieke, maar ik was gelijk verkocht.

Als het windstil is, ga ik op de gewone fiets naar de Thamerweg. Als het waait met de elektrische en als het regent met de sneltram. Op maandagochtend maken we, Anky, Remco, Marco en ik, de boel schoon. De mannen doen de buitenboel en met Anky klopf of sop ik de kleedjes, mandjes en kooitjes in de Spinnerij. De vrijwilligers vallen voor elkaar in als iemand ziek is of niet kan. Het is leuk om elkaar op het jaarlijkse teamuitje weer tegen te komen.

De eerste dag lagen de meeste katjes te genieten in het zonnetje. Langzamerhand leerde ik de verschillende katten kennen. Tom zat altijd al te wachten in de afwasbak. Hij was mijn afwashulp. Helaas overleed hij in mijn eerste jaar. Het was zo'n lieverd. Micky, die komt naar je toe voor een aaitje en dan mag het. Maar o wee, als hij op de wasdroger zit... Dat is zijn domein, dan heeft hij geen zin in aaitjes. Op weg naar de Spinnerij zit Sjoerd die vanuit zijn bed naar me zit te kijken alsof hij wil zeggen: 'ik wil ook heel graag een knuffel'. Die krijgt hij natuurlijk van mij. Fijn om Sjoerd te mogen verwennen. In de spinnerij zit Snoetje op de paal. Luid mauwend eist ze mijn aandacht op. Zonder haar te aaien kom ik er niet langs

Om 10:30 is het koffietijd voor de mensen. En alle katjes krijgen dan ook een snoepje. Maar voor Blacky en Joris is dat niet genoeg. Vooral voor Joris zijn koekjes niet veilig. De boef!



Maar ook wel een grappige lieve boef. Hij beslist wanneer het tijd is om op schoot te spinnen en te knorren.

Zo brutaal en ondeugend als sommige katjes zijn, zo verlegen en bescheiden kunnen andere katjes zijn. Zoals Mackie, ze kruipt vaak onder het bed, maar een knuffeltje en een aaitje vindt ze toch fijn. Ach, ze hebben zo'n warm plekje in mijn hart. Al die katjes met ieder zijn of haar karakter...

Met vriendelijke groet, Hennie

## Mijn naam is Guusje

Ik woon sinds eind November bij de Stichting. Ik ben heel voorzichtig en schuw. Ik heb geleerd dat mensen en andere katten gevaarlijk zijn. Ik verstop mezelf daarom liever dan dat ik mezelf laat zien.

Ik woonde altijd boven bij Els en Annemieke. Maar helaas zijn mijn baasjes er niet meer. Daarom moest ik verhuizen naar beneden. De verhuizing vond ik vreselijk. Al die vreemde katten en mensen... Ik probeerde uit het zicht te blijven van alles en iedereen. In de Spinnerij waren veel te veel ogen die naar me keken. Daarom bleef ik liever buiten.

Maar buiten was het koud. Omdat ik aldoor buiten was, kreeg ik daar eten en zelfs een verwarmd mandje. Dat ligt zo lekker dat ik steeds vaker blijf liggen. Ook als iemand dichterbij komt... Inmiddels durf ik zelfs af en toe in de Spinnerij te komen. Dapper van mij, he?



Ik ben heel blij met mijn warme mandje en het eten. Blijkbaar mogen op deze plek ook schuwe katjes zijn zoals je bent. Dank je wel donateurs voor jullie aandacht voor angstige katjes zoals ik!

U kunt eenvoudig een donatie doen door de QR-code hieronder voor de camera van uw smartphone te houden. Dan verschijnt een knop waarmee u een internetpagina opent, waar u een bedrag invult en overmaakt. Deze QR-code is geldig tot eind december. U kunt natuurlijk ook gewoon via uw bank doneren.

*Of u nu een snoepje,  
een stukje vis of een hele vis doneert,  
we zijn blij met alle steun!*



ING bank: NL21 INGB 0007 2332 23

Rabobank: NL38 RABO 0363 5675 93

**Wij danken alle donateurs**, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen!

U kunt onze Stichting financieel **steunen, zonder dat het u geld kost**. Dit kan met online aankopen die via de website van SponsorKliks gedaan worden. Hiervoor logt u in op:

<https://www.sponsorkliks.com> en onze Stichting te selecteren.

**Kloppen uw gegevens nog?** Als u gaat verhuizen, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens doorgeven? Ze zijn welkom per post, telefonisch of via e-mail. Adres en telnummer vindt u bovenaan deze bladzij.

Op 1 januari 2008 zijn we door de belastingdienst gewaardeerd als organisatie met een algemeen nut (ANBI). Daardoor hoeft de Stichting geen

successierechten te betalen over **legaten en erfenissen**. Wij zijn u bijzonder dankbaar als u ons opneemt in uw nalatenschap.

Mocht u verhuizen of uw **donateurschap** willen **beëindigen** - wat wij niet hopen - wilt u dit dan alstublieft aan ons melden? Wij halen dan uw gegevens uit ons bestand en voorkomen zo onnodige kosten.

**Met uw donatie** geven we de katten de verzorging die ze nodig hebben. Uw gift is welkom op dit bankrekeningnummer: NL38 RABO 0363 5675 93. Hartelijk dank!